

Eucharistieviering

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

1 maart 2020

oudkatholieke parochie
van de heilige Georgius
Amersfoort



OPENINGSGEZANG: 619

INLEIDING

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest.
Amen.

Ik zal opgaan tot het altaar Gods
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

GEBED OM VERGEVING

✠ Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Laten wij, in vertrouwen op Gods barmhartigheid, onze schuld belijden.

**Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.**

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen.

KYRIE ELEISON (Mis 8, te vinden achterin het blauwe gezangboek)

In de Veertigdagentijd wordt het Gloria niet gezongen.

GEBED VAN DE DAG

De kinderen gaan naar de kinderkerk

EERSTE SCHRIFTLIZING: Genesis 2, 4b-9, 15-17 en 3, 1-7

ANTWOORDPSALM: 51

God in de hemelen (Attende)

God in de he - me - len, zie naar uw men - sen,
wijs ons de weg van het le - - ven.

*Koor: Wees mij genadig, Gij die vol genade zijt,
laat uw erbarmen mij van schuld bevrijden
was mij volledig, reinig mij van zonde.*

God in de hemelen...

*Koor: Ik ken mijn fouten en mijn kwade wegen,
al mijn vergrijpen staan mij steeds voor ogen:
U, Bron van leven, heb ik zwaar beledigd.*

God in de hemelen ...

*Koor: Kom en vernieuw mij, maak mijn hart weer zuiver
herschep mijn geest weer, maak mij nieuw van binnen:
doe mij weer openstaan, leven in uw vrijheid.*

God in de hemelen ...

TWEDE SCHRIFTFLEZING: Romeinen 5, 12-21

TRACTUS: Psalm 91



U aangaande heeft Hij zijn engelen last gegeven *
om u te bewaren op al uw wegen;

zij zullen u op de handen **dragen**, *
dat gij uw voet niet aan een steen zult stoten.

Op leeuw en adder zult gij **traden**, *
leeuwejong en slang vertrappen.

"Omdat hij Mij bemint, zal ik hem **redden**, *
hem zal ik beschutten, daar hij mijn Naam kent:

roept hij Mij aan, Ik geef hem antwoord, +
in de benauwdheid ben ik bij hem, *
Ik red hem uit en breng hem tot ere;

met lengte van dagen zal ik hem vervullen, *
mijn heil zal ik hem doen aanschouwen".

EVANGELIE: Matteüs 4, 1-11

Acclamatie op het evangelie: Gezang 305 '*U komt de lof toe, u het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.*'

PREEK

Na de preek meditatieorgelspel

CREDO: 311

VOORBEDEN

Elke intentie wordt beantwoord met Gezang 968 '*Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison.*'

VREDEGROET

OPDRACHT VAN DE GAVEN

*Terwijl de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht, wordt er gecollecteerd voor de Vastenactie en zingen allen **Gezang 608**.*

Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader.
De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk.

Amen.

GEBED OVER DE GAVEN

EUCHARISTISCH GEBED

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Opwaarts de harten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij onze dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

(prefatie nr. 7, eucharistisch gebed nr. 8)

HEILIG (MIS 8)

HET ONZE VADER

HET BREKEN VAN HET BROOD

Het brood dat wij breken,
geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus

**Eén lichaam zijn wij allen,
want wij delen in het ene brood.**

LAM GODS (Mis 8)

COMMUNIE

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus beware ons tot eeuwig leven.

~Uitnodiging tot de communie~

Gastheer is Jezus Christus zelf.

Ieder die gedoopt is en hier of elders vaker deelneemt aan de Tafel van de Heer, is van harte uitgenodigd om de heilige communie te ontvangen en zo te delen in de eenheid met Christus.

Ieder die de communie niet wil of kan ontvangen, wordt van harte uitgenodigd om eveneens naar voren te komen en een zegen te ontvangen. U kunt dit laten blijken door de armen voor de borst te kruisen.

GEZANG NA DE COMMUNIE: 611

GEBED NA DE COMMUNIE

Gesprek met de kinderen

BESLUIT

Allen staan



Looft en dankt de Heer!
Lof en dank zij God!

ZEGEN

SLOTGEZANG: 802 (tweede melodie; 'Winchester Old')

De slotcollecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk.

Na afloop van de viering is er koffie en thee in de Joriszaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Vragen? Dan kunt u zich wenden tot pastoor Louis Runhaar: 033-4940390 / pastoor@amersfoort.okkn.nl of tot de secretaris van het kerkbestuur, Lydia Janssen: 033-4750663 / secretaris@amersfoort.okkn.nl

Geen contant geld voor de collecte? U kunt ook een bedrag voor het collectedoel of de parochie overmaken op NL62 INGB 0000 4437 46 t.n.v. kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort. Giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat de kerk ANBI gecertificeerd is.